

LARUMSE RAAK

November 2016 (Nr. 458)

www.kwb-larum.be

mailbox@kwb-larum.be

KWB rekeningnummer : BE30 0835 1690 4111



Kalender

10 november : inschrijvingsavond Sinksenkamp 2017
13 november : Rode Duivels
14 en 15 nov : rijbewijs : cursus voor begeleiders (inschrijven verplicht).
15 nov. kookles 2
19 november : pokeravond
26 november : verbroederingsfeest
4 december : supportereren voor FC Pula !!!
8 december : kookles 3
17 december : Larum Kerst i.s.m.LG
27 december : ping-pong namiddag + avond
Verslagen !!!! wat geweest is ...

10 november : Inschrijvingsavond Sinksenkamp



Inschrijven Sinksenkamp

Het Sinksenkamp lijkt nog zeer ver weg, maar toch moeten we tijdig onze chalets vastleggen om niet voor verrassingen te staan. Het Sinksenkamp vindt plaats van 2 tot 5 juni en we bezoeken weer de

mooie omgeving van Butchenbach met de driehoekige chaletjes.

Om alles tijdig te reserveren houden we onze inschrijvings avond op donderdag 10 november om 20h00 in de parochiezaal. We zitten in het bovenzaaltje rechts van de trap. We vragen aan iedereen die meegaat om even langs te komen tussen 20h00 en 21h30, waar we jullie zullen verwelkomen met een gratis drankje. Als je inschrijft, gelieve dan wel een voorschot mee te brengen van 100 euro. Het totale bedrag schommelt, afhankelijk van de nieuwe tarieven, rond de 200-210 euro. Hiervoor sturen we jullie nog wel een bericht enkele weken voor het vertrek.

Indien je zelf niet aanwezig kan zijn, vraag dan aan een vriend of vriendin om je naam door te geven of geef telefonisch of via mail een seintje.

Tot donderdag.

13 november : Rode Duivels op groot scherm



Na een oefenmatch woensdag tegen de aartsrivalen van Nederland, staat de laatste kwalificatie wedstrijd van 2016 gepland op zondag 13 november. Natuurlijk zullen we deze wedstrijd tegen Estland weer volgen op groot scherm in het Kafeeke.

Zoals steeds is onze tapploeg van de partij en kunnen we samen genieten van een frisse pint aan de gekende prijs van 1 euro terwijl onze Duivels zorgen voor een doelpunten festijn.

De deuren gaan open om 20h, en de aftrap gebeurt om 20h45.

Zorg dat je er bij bent om de laatste overwinning van de Rode Duivels in 2016 te vieren!!!!

15 november: Kookles 2



Zoals reeds eerder gemeld, staat onze tweede kookles, die zal plaatsvinden op dinsdag 15 november, onder leiding van een gastkok.

Rudy Geukens, beter gekend als RG Pools, zal ons tonen dat hij naast specialist in zwembaden ook zijn strepen achter het fornuis verdiend heeft. Voor deze kookles heeft hij als thema "fast & easy cooking" gekozen, waarmee hij wil aantonen dat je niet telkens uren in de keuken moet vertoeven om een lekker gerecht klaar te maken.

Deze avond start zoals gewoonlijk om 19h30 en wie Rudy kent, weet dat je zeker op voorhand niets hoeft te eten. Er zal zeker genoeg zijn voor iedereen.

Daar het er "fast" aan toe zal gaan, vragen we jullie wel om tijdig aanwezig te zijn. Hopelijk is iedereen weer op post voor deze leuke avond. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Tot dan



Rijbewijs: cursus voor begeleiders



Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. Dat kan naargelang de formule tot 1.200 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die met ma of pa hebben leren rijden, tot de betere bestuurders behoren. Dus verhouding 'prijs kwaliteit' is zeer goed.

Wie als begeleider met een leerling-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voorbereid zijn. Een opfrisbeurt is geen overbodige luxe. Tijdens twee avonden worden de begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold. De KWB's van Geel organiseren daarom deze lesavonden. Ook onze KWB doet daaraan mee.

Ben je al gestart met het oefenen op de baan? Geen erg: dan heb je al gemerkt dat je met vragen komt te zitten waarvan je het antwoord niet zeker weet.

Inhoud van de lessen:

Theoretisch: Een begeleider moet kennis hebben van de alle verkeersregels, dus ook de nieuwe verkeersregels. Verder moet je weten welke (technische) kennis uw dochter of zoon over de wagen moet beschikken.

Praktisch: De tweede avond wordt er stil gestaan bij het rijden zelf en de begeleidershouding. De kleine en grote valkuilen worden grondig doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter of zoon goed te begeleiden. De parcours in Geel - Oevel - Olen en Herentals worden onder de loep genomen. Zodoende worden ma en pa betere begeleiders.

En de leerling?

Is het goed dat de leerling mee deelneemt? Dat is zeker een voordeel. Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen.

Zoon(s), dochter(s) en/of tweede begeleider nemen gratis deel

Wanneer, waar, hoeveel:

- Maandag 14 & dinsdag 15 november
- 19.30 uur - 22.00 uur
- Feestzaal Elsum, Dr Peetersstraat 90, 2440 Geel
- Kostprijs:
 - KWB-leden 14 euro
 - Niet-leden 20 euro
 - Leden van hetzelfde "gezin" nemen gratis deel.

Inschrijven:

- Dit is nodig via rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com
- Mail door:
 - volledige naam van de deelnemers: begeleider(s) en leerling(en),
 - adres,
 - wel of niet-KWB-lid. Indien wel KWB-lid → vermelden van afdeling.
- Elk jaar is de cursus volzet: schrijf tijdig in.
- Elke inschrijving ontvangt een bevestiging.

Info:

0475 85 62 29 (Bart)

19 nov. Pokeravond in 't Kafeeke



19 November: Pokeravond in 't Kafeeke.

Zaterdag 19 november gaan we nog eens een pokeravond organiseren.

Dan zullen we zien wie het beste pokerface heeft of het beste kan bluffen en gaat lopen met de hoofdprijs.

Deze avond zal doorgaan in 't Kafeeke.

Gratis inkom maar gelieve wel op voorhand in te schrijven op de KWB website.

Hiervoor zal een inschrijvingsknop beschikbaar zijn op www.kwb-larum.be vanaf 17 oktober !!!



You got to know when to hold'em, know when to fold'em!

Tot dan!

26 /11 Verbroederingsfeest



Uitnodiging Verbroederingsfeest

ter gelegenheid van de Roemeense nationale feestdag
voor alle Roemeense inwoners van Geel

Zaterdag 26 november 2016

20u PC-Larum
St-Corneliusstraat 10 – Geel

Muziek, dans, een hapje, een drankje
Gratis inkom

Wie in traditionele Roemeense kledij komt, krijgt een attentie
Dit feest is een samenwerking tussen VZW Geels Roemeniëkomitee,
Roemeense inwoners van Geel, KWB- en Femma-Larum

Inschrijven is verplicht voor donderdag 24 november 2016 bij

paul.helsen@pandora.be | 0498 47 25 00 - 014 59 32 98 (Ionica Hategan)
greet_bakelants@hotmail.com | mailbox@kwb-larum.be

4 december : Supporteren FC Punt Larum tegen KFC Tongerlo

Hallo, we supporteren niet alleen voor onze Rode Duivels maar ook voor ons lokale voetbalploeg FC Punt-Larum.

Zondag 4 december spelen ze om 14.30 uur tegen KFC Tongerlo. We spreken af **per fiets** om 13.45 uur aan de kerk van Larum zodat we zeker de aftrap niet missen. Om 14.00 uur stipt bollen we samen naar Punt !!!

Hopelijk zijn we weer met een leuke bende samen om onze PULA-boys aan te moedigen !!! Rond 17.00 uur zakken we samen terug af naar Larum .



8 dec. kookles 3 : hou deze datum alvast vrij !!!

17 december : Larum Kerst i.s.m. L.G.



Net zoals de voorbije jaren zal er op de derde zaterdag van December onze activiteit Larum kerst doorgaan in samenwerking met LG en enkele andere verenigingen uit Larum. Ook dit jaar twee optredens, een solo gitarist en een groepje uit Olen.

De versierde tractors zullen ook dit jaar weer Larum dorp passeren en voor de nodige sfeer zorgen.

De jenever, kerstbieren en ander lekkers zal tegen democratische prijzen verkocht worden en de opbrengst gaat naar een goed doel.

Breng je burens en vrienden mee op 17 December om rond de vuurkorven gezellig van de sfeer te genieten en natuurlijk te raden hoeveel onze kalkoen weegt. Tot dan



27 december : Ping Pong namiddag & Avond !!!



Kerstvakantie, ipads, smartphones en playstations even aan de kant, waarom eens niet komen ping - pong spelen in onze parochiezaal.

We voorzien een 8 à 10 tal ping-pong tafels in onze parochiezaal en voorzien enkele oefenvelden en spelen een leuk tornooike.



Voor de jongere kids zal er reeds in de namiddag gelegenheid zijn om te komen spelen, natuurlijk zijn ouders /grootouders dan ook welkom om een balleke te komen slagen. **Meer info volgt weldra per e-mail.**

Wat geweest is :

Rechtzetting verslag parochiequiz , vorige Larumse raak was foutief artikel, onze excuses !!!!

KWB speelt mee op parochiequiz

De parochiefeesten waren dit jaar een schot in de roos. Het restaurant telde een sterke stijging. De zaal zat vol en de nieuwe formule werkte. Zaterdagavond werd er op los gespeeld tijdens de quiz. KWB leverde twee ploegen van de 17 ploegen: da's mooi. Dubbele kansen op de eerste plaats. Helaas. Ook dit jaar was er geen podiumplaats te veroveren door onze ploegen. De ene ploeg kwam op de 8^{ste} plaats terecht. De andere op de 15^{de} plaats. 't Ja, een slechte joker en slechte paskaart kan diepe putte slagen in de uitslag. Femma konden ze nog juist achter zich laten op de 10^{de} plaats, maar dat verzachte het leed zeker niet. **De winnaars waren Larum Koestert, een schuilnaam van de Landelijke Gilde.** Volgend jaar lassen we 4 weken training in om de eerste plaats te veroveren.

Rode Duivels op groot scherm in 't kafeeke

In oktober stonden er 2 kwalificatie wedstrijden gepland voor de Rode duivel voor het volgende tornooi in 2018. Voor de eerste wedstrijd tegen Bosnië hadden we naar gewoonte het Kafeeke vastgelegd om samen naar de match te kunnen kijken. Bosnië zou immers één van de zwaarste tegenstanders in onze groep zijn. We hadden geluk met de timing, want de match ging door op vrijdagavond. Het Kafeeke liep al vlug vol en ook de sfeer zat er dadelijk in. De Rode Duivels namen van meet af aan het initiatief en het duurde dan ook niet echt lang vooraleer het eerste doelpunt viel. De Belgen waren duidelijk een te sterke partij en de match eindigde dan ook op een schitterende 4-0.

Enkele dagen later, op maandag, stond de wedstrijd tegen Gibraltar op het programma. We hadden deze match niet op de kalender staan omdat het midden in de week was en toch eigenlijk het zwakke broertje in de groep was. Na de match tegen Bosnië, tussen pot en pint en blij met de voorbije overwinning, hebben we dan toch beslist om het Kafeeke open te doen. De opkomst lag natuurlijk wel veel lager dan op vrijdag, maar met een 20 tal personen hebben we er een leuke voetbalavond van gemaakt. We konden genieten van het mooie voetbal van de Duivels die echt veel te sterk waren voor de "amateurs van de rots". Ik denk dat die mannen van Gibraltar beter iets zwakkere tegenstanders zoeken om zicht te meten. Maar niet geklaagd, onze Rode Duivels haalden een 6 op 6 en zitten perfect op schema om groeps leider te worden. Het volgende kampioenschap beloofd weer leuk te worden. ☺

Paintball 9 oktober!

We zijn met 12 man aan de kerk vertrokken. Aan het front aangekomen hebben we ons eerst een beetje moed ingedronken om daarna aan de slag te gaan. Tijdens de tactische bespreking en de info die onze commandant ons heeft toegesproken kregen we nog versterking van een soldaat uit bel.

Wanneer alles duidelijk was zijn we in 2 ploegen het terrein gaan verkennen. De ene ploeg al met wat meer blauwe plekken dan de andere. Toen begonnen de missies ...

De president beschermen was niet zo gemakkelijk maar ook de bom in het andere kamp planten en een gewonde terughalen was niet evident. Uiteindelijk zaten we in de loopgraven tussen 2 vuren en hebben bepaalde mensen het vuurpeloton moeten zien te overleven.

Na deze 3 uur vol spanning en plezier zijn we dan terug naar binnen gegaan om onze wonden te helen met nog een pint of 2 .

Bij deze hebben we er weer een geweldige zondagnamiddag opzitten!

Hieronder een foto van alle soldaten!!



Superprestige Zonhoven

Op 16/10 zijn we met 8 personen naar het Limburgse Zonhoven gereden. Door de weinige inschrijvingen werd er met auto's gereden ipv met een bus

Het was een prachtige weer met temperaturen tot boven de 20° en volle bak zon .

Eerst zagen we nog de amateurs en dames aan het werk op dit toch wel loodzware parcours met als topper toch wel " De Put" . Vervolgens was er een pauze ingelast zodat we onze nationale ploeg op het WK op de grote schermen konden volgen . Daarna de profs waar er al direct een stevige strijd was tussen de 2 sterkste renners van dit seizoen, Van Aert en Van Der Poel. In de laatste meters werd deze nog gewonnen door onze noorderbuur.

Besluit , voor iedereen die mee was een zeer aangename dag en voor herhaling vatbaar.

Ledenfeest (mosselfeest) , enkele sfeerfoto's.



Kookles 1

Op dinsdag 25 oktober hadden we afgesproken met onze chef kok Gert Meus voor de eerste kookles van het seizoen. Onze koks in spe zaten duidelijk te wachten op deze nieuwe start, want we waren met niet minder dan 15 personen van de partij.

Iedereen zat blijkbaar scherp, want het was de snelste start die we ooit gekend hebben. Rond iets na negen konden we al beginnen smullen van het voorgerechtje.

Gert had een lekkere menu voor ons samengesteld, waar vele restaurants zouden van opkijken. Om dan nog maar over de kwaliteit en de afwerking te zwijgen :

- Hondstongrolletjes met broccoligrème en pestoroom
- Pompoensoep met geitenkaas en zwarte woud ham
- Hindegebraad met lasagna van vergeten groenten
- Chocoladebavarois op een bedje van mango.

Een schitterend menu, dat lekker geproefd werd met een glaasje witte en rode wijn en dat slechts voor de prijs van 15 euro. Waar vind je beter?

Meer kwb nieuws op onze
website www.kwb-larum.be .